

Att resa med Swed-Asia Travels.....

Fem år efter första resan, fem resor senare, det tar tid att smälta allt som hänt under denna tid och det finns egentligen inte ord som kan beskriva vad dessa resor inneburit för oss som familj eller enskilt.

Kjell och Tinas ousinliga kunskap om Indien, deras generositet utöver det vanliga, den genuina förmågan att se till varje resenär och omtänksamheten som hela tiden lyser äkta. Kjell agerar väckarklocka och knackar bestämt på dörren varje morgon och säger med ett leende att nu är det dags, oftast är klockan 05:00, eller tidigare, och Kjell ser oförskämt pigg ut, till skillnad från oss. Tidiga morgnar och full fart hela dagen så inga större protester när läggdags tidigt infinner sig. Tina med sin tålmodiga förmåga att lotsa oss igenom alla våra frågor, packningsfrågor, ordna manual för att vi ska klara att ta oss igenom flygresa och alla passager själva, du är en pärla! Vad gjorde vi utan dig!

Det här är verkligen inte en "vanlig resebyrå"! Långt därifrån! Det märker man redan då första steget tas in till resebyrån, alltid en öppen dörr och Tina och Kjell bakom det långa skrivbordet. En kaskad av färger, böcker, intressanta saker, foton från resor, människor, en tiger... och i skyltfönstret står en gammal motorcykel. Som kund inser du fort att här kan allt hända!

Precis här, 2014, började våra resor till "Incredible India" som skulle följas av så mycket mer.

2014

Min make Peter åker i februari på en resa till Nagaland (nordöstra Indien), sin första resa och väljer denna resa som kommer att ge honom ett så bestående intryck. Dessutom så flygrädd. Här börjar vår resa tillsammans med Swed-Asia Travels, inget vanligt reseföretag. Det som nu följer rymmer så mycket mer än "bara resor"...



Bilder från Nagaland i nordöstra Indien

2014

Fredrik, vår son, får genom Swed-Asia Travels möjlighet att arbeta som volontär på "Kjell Borneland Academy School" i Jaigaon, Indien vid gränsen till Bhutan. Vilket skulle förändra hela hans liv och vårt. Detta vet vi då ännu ingenting om..

2014

Jag och min man åker under hösten till Indien gemensamt med några andra resenärer och Kjell och Tina. Tiger och leopardsafari. När Kjell möter oss på Delhi flygplats informeras jag om att palatset vi skulle bota i har problem med elektricitet så vi ska istället bo i tält, där och då insåg jag att nu är det bara att följa, jag har ingen kontroll längre. Sightseeing i Delhi, vår minibuss stannar och Kjell tar ett stadigt tag om min hand och säger bestämt att nu är det dags! Vad, men jag vet vad han tänker på och jag hör en medresenär förskräckt säga, du vet att du inte måste..men hinner bara tänka att han vill ju iallafall mig inte illa! Samtidigt vill jag, lika bra att få det gjort, en kobra, jag sätter mig bredvid ormtjusaren och får ormen i min hand, huvudet håller han i. Den känns slingrig, musklerna spelar i min hand och jag känner

ormens varenda rörelse. Kort tas och det är tur, kommer troligen inte att göra om det! Tror jag.. ändå tacksam för att Kjell fick mig att våga, han vet att jag är livrädd för ormar, ja även maskar för den delen. Väl framme vid "tälten" vårt boende, visar det sig att det är fantastiska tält och även badkar till mig har ordnats, en pool mitt ute i djungeln!

Safaritur tidig morgon, middag och kväll, allt djurliv som vi får möta, så mycket kunskap som Kjell förmedlar, är som en levande uppslagsbok. Konsten att berätta får nya dimensioner.



Tältboende i nationalparken



möte med "the king cobra"



en resa i kamelernas land Rajasthan

2015

Vi är tillbaka under årets varmaste period för att som vi trodde, få träffa vår blivande indiska familj, med Kjell och Tina. Visade sig vara vår sons bröllop! En helt fantastisk upplevelse med underbara möten och minnen som består. I brudens föräldrahem möttes två familjer i för att vara med på ett "litet" bröllop, i 42 graders värme, 100 indier som passerade i turordning för att önska paret lycka till och fotograferas tillsammans med oss. Mascaran rann, håret genomblött av svett och halsen full av varma sidenkatas. Tack Tina, för solfjädern! Den har räddat mig många gånger, dags att köpa ny!



Ett första möte med vår indiska familj, på den kvinnliga sidan.



sonen med sin blivande fru...



och vigselringar dyker upp

2016

Jag och Peter återvänder, den här gången med vår dotter som sällskap. Kjell och Tina är förstas med. Tina ska fortsätta med sin grupp till Bhutan men först ännu ett bröllop för Fredrik och Reshmi, nu storlek större ur svenska mått men fortfarande litet ur indiskt perspektiv. Efter besöket hos vår sons svärföräldrar fortsätter resan med Kjell som reseledare till kamel- och hästmarknad, heliga män och kvinnor, delfin och krokodilsafari, boende på Chambal Safari Lodge med sina "flying foxes" hängandes i träden, familjeträff, så många möten som för alltid finns kvar. Dotter behöver uppsöka läkare, även det ordnar Kjell och rätt medicin utdelas. Tigrar, ormar och så många upplevelser som bara sker, utanför det som är planerat och med en sådan självklarhet för både Kjell och Tina. En resebyrå med ett så välplanerat och organiserat program där det ändå finns utrymme för spontana möten och upplevelser.



2018

Den här gången åker Kjell med oss på en kortare resa till Jaigaon med ytterligare en resenär. Kjell möter som alltid upp oss på flygplatsen. Den här gången i Bagdogra/Siliguri. Bilresa därifrån till Jaigaon tar ca 5 timmar. Ännu en resa arrangerad av Swed- Asia Travels som blir en resa att minnas. Möten med vår indiska familj, minnesvärt välkomnade ännu en gång på Kjell Borneland Academy (Swed-Asia Travels fadderskola), invigning av ny skola utmed Himalayas sluttning, färd längs slingriga vägar till Kalimpong, höjder där vi vaknar upp med en obeskrivlig utsikt över Himalayas toppar i ett soldis som mjukt sveper över topparna. Ännu fler möten med vänliga människor som tar emot oss med en gästfrihet vi inte är vana vid, mat, mat, mat.



Kjell Borneland Academy



gryning från Kalimpong



festivalen "holi"

Holi, den festival där färger överöser både människor och allt i närheten. Men rosa fungerar ju..! Gatorna fylls av dansande och sjungande människor till musik som spelas från överallt. Vi tar oss fram genom massorna av leende människor och då kommer frågan: Var är Kjell, ojdå, reseledaren borta, men vi ser honom strax dansandes mitt i folkmängden! Här kan allt hända och det gör det hela tiden!

--

Med varm hälsning till Swed-Asia Travels från familjen Westerberg, genom Annelie Westerberg, Strängnäs 2020.

