

OKÄNDA FOLK I ORISSA & CHHATTISGARH



Foto: Kjell Borneland, Swed-Asia Travels – Bondakvinna i Orissa

I orörda bergsområden och skogar sydväst om Malkangiris högland och nordväst om de tre floderna Machkund, Indravati & Kolab lever isolerade och unika folkgrupper. Dessa folkgrupper var de första bosättarna i Orissas och Chhattisgarh långt innan civilisationen i Indien tog vid. Det är till detta område den här resan tar dig för unika upplevelser...

Här lever än idag olika folkgrupper långt inne i vidsträckta djungelområden, helt avskilda från det moderna samhället. På resan möter vi det sällan besökta och okända folkslagen *Baigas*, *Bison-Horn Maria*, *Dongariya Kond*, *Gadabas* & *Bondos* vilka bevarat sitt gamla kulturarv från förfäder genom myter och legender. De har avhållit sig från förnyelse eller modern utveckling. Vi möter de olika folkslagen på marknadsplatser där de samlas för att byta och sälja sina varor. I vissa fall besöker vi byar, men endast där det är tillåtet då vissa områden är strikt reglerade för besök.

Vi tar oss fram med försiktighet tillsammans med lokalguide som talar de olika lokalspråken, och vår grupp består max av åtta deltagare.

Vi tar oss även till den vackra sjön *Chilika Lake* med rikt fågelliv och även delfiner. Vi besöker den heliga pilgrimsplatsen *Soltemplet i Konark* och staden *Bhubaneshwar* vid bengaliska viken.

Välkommen på unika upplevelser i Chhattisgarh & Orissa, det okända Indien!

DAG 01. ANKOMST TILL DELHI - SAMMA DAG FLYG TILL RAIPUR OCH BIL TILL KAWARDHA PALACE

Vi landar på Delhi flygplats där vår svenska färdledare Kjell Borneland möter upp för gemensamt inrikesflyg vidare till staden Raipur i delstaten Chhattisgarh. På flygplatsen i Raipur möter vår lokala samarbetspartner upp med bil/minibuss som tar oss till vårt boende på Kawardha Palace (ca 03 timmar). Vila och middag på Kawardha Palace.

ÖVERNATTNING KAWARDHA PALACE

DAG 02. KAWARDHA

Efter frukost på palatset besöker vi stamfolket Baiga vilka i huvudsak bor i bergen men kommer ner en gång i veckan till den lokala marknaden för att idka handel med lokalbefolkningen. Lunch den här dagen äter vi tillsammans med stamfolket.

Folkgruppen Baigas lever än idag mycket primitivt och beskrevs 1867 av en engelsk etnolog som "det vildaste i hela Indien och utan någon autentisk historia". Gruppen livnär sig i huvudsak på jakt, fiske och försäljning av vildhonung. Inga giftermål med andra folkgrupper är tillåtna inom gruppen. Deras kunskaper om naturmedicin är väl dokumenterad och varje by har sin egen medicinman (Guni eller Ojha).

Under eftermiddagen gör vi en utflykt cirka 20 km till templet Bhoramdeo, allmänt kallat "Kajuraho of Chhattisgarh" på grund av templets erotiska utsmyckningar. Bhoramdeo är ett hindutempel tillägnat guden Shiva och därmed ett populärt utflyktsmål för nyförälskade par. Arkitektoniskt är templet fulländat med detaljerade handhuggna utsmyckningar i sandsten. Efter besöket kör vi tillbaka till palatset för middag och övernattnig

ÖVERNATTNING KAWARDHA PALACE

DAG 03. KAWARDHA – RAIPUR – KANKER (232 km / 5-6 tim)

Vi startar tidigt då dagens transportsträcka är lång. Utmed vägen besöker vi Raipurs Mahant Ghasidas Museum. Vid ankomst till Kanker Palace välkomnas vi av Maharadjans familj som visar oss till våra rum i palatset. Middagen serveras på palatset.

ÖVERNATTNING KANKER PALACE



Bild ovan: Kanker Palace - Palatset med de äldsta delarna från 1200-talet var under den brittiska kolonialtiden bostad åt en brittisk agent/affärsman men tillhör sedan länge den kungliga familjen som har en djup relation med folket i regionen. Palatset öppnades för besökare 2002.

DAG 04. KANKER – KONDAGAON – NARAYANPUR – JAGDALPUR (292 km/5-6 tim)

Efter frukost startar vi med ca tre timmars bilresa till staden Jagdalpur, huvudstad i regionen Bastar i delstaten Chhattisgarh. Vi checkar in på vårt hotell och har där egen tid, samt lunch.

Under eftermiddagen genomför vi en guidad tur där vi bland annat besöker antropologiska museet. Därefter åker vi vidare till vattenfallet *Chitrakote* som i Indien kallas för "Bastars Niagara". Efter vistelsen vid vattenfallet besöker vi stamfolket *Bison-Horn Maria* som är kända för sina spektakulära och ceremoniella danser. Här serveras vi barbecue i en autentisk och genuin miljö.

ÖVERNATTNING PÅ HOTELL NAMAN BASTAR I JAGDALPUR



Chitrakote vattenfall, även kallat "Bastars Niagara"

DAG 05. JAGDALPUR – KANGER VALLEY NATIONALPARK - JAGDALPUR

Idag tar vi oss med bil till Kanger Valley nationalpark, ca 45 minuters bilresa. Här besöker vi ytterligare ett stort vattenfall *Tirathgarh* liksom unika och spektakulära stalagmit-grottor.

I nationalparken lever leopard, tiger, bison och olika hjortdjur. Inne i nationalparken bor även flera olika folkgrupper som lever ett enkelt naturliv utan att blanda sig med "det moderna livet". Tillbaka i Jagdalpur hinner vi före middagen att utforska det lokala- och unika hantverket från området. Middag på hotellet.

ÖVERNATTNING NAMAN BASTAR I JAGDALPUR

DAG 06. JAGDALPUR – BISSAM CUTTACK/TÄLTCAMP (220 Km/6 tim)

Vi kör idag till Bissam Cuttack där vi får en unik upplevelse genom att övernatta i en "Nature Camp" (tält) i närheten av den autentiska byn Desia Kondh Village. Vi blandar oss med byborna och vår middag blir helt autentisk med lokala rätter.

Stamfolket Desia Kondh visar oss- och säljer egenodlad tobak, färsk grönsaker och lergods.

ÖVERNATTNING I CAMP (2-3 gemensamma tält beroende av gruppens storlek)



Foton: Swed-Asia Travels – Desia Kondh Village

DAG 07. CAMP – CHATIKONA MARKNAD – JEYPORE (MARKNAD ENDAST ONSDAGAR)

På morgonen tar vi oss till Chatikona marknad som ligger vid bergen Niayamgiri och nära järnvägsstationen i Bissam-Cuttack. Här möter vi det färgstarka bergsfolket Dongriya Khond där kvinnor har gyllene näsringar och där både män och kvinnor är genuint utsmyckade. Dongriya Khond är ett litet folkslag på endast 8000 personer men har ändå vunnit en viktig seger mot det multinationella brittiska gruvbolaget Vedanta som vill bryta bauxit (aluminium) i bergen och därmed fördärva livsgrundvalen för folkgruppen. Den indiska regeringen har på obestämd tid stoppat Vedantas stora gruvprojekt. Folkgruppen Dongriya Kondh lever i 35 olika byar uppe i bergen Niyamagiri Hills.

ÖVERNATTNING HOTEL HELLO JEYPORE



Foto: Kjell Borneland Swed-Asia Travels – Chatikona marknad

DAG 08. JEYPORE – ONKADELLI/ANKADELLI MARKNAD – JEYPORE (130 km)

Onkadelli har kanske den mest spännande och pulserande marknaden i hela delstaten Orissa. Här möter vi stammarna *Bondas*, *Gadabas* och *Didais*. (vi kör 70 km och promenerar 2-3 km). Bondafolket består endast av 6000 personer och är det minst civilisations-påverkade stamfolket i Indien. Bondas skall man närma sig med försiktighet, vänlighet och med stor respekt. De lever på 1000 meters höjd inne i djungeln och kommer ner till marknaden en gång i veckan för att byta, köpa och sälja grönsaker, kycklingar och frukt. (här råder restriktioner för fotografering)

ÖVERNATTNING HOTEL HELLO JEYPORE



Bondafolket på marknadsplats



Bondakvinnor på väg till marknadsplatsen

Viktigt: Om någon önskar fotografera Bonda kvinnor med barn så låter vi vår lokala guide sköta samtalen eftersom guiden pratar det lokala språket. Fotografering får endast ske efter tillstånd från guide och lokalbefolkning. Fotografering av stammens män bör helt undvikas!

Männen kallar sig själva för "Remo" = Man. De har långa knivar och kan vara berusade av palmvin när de besöker marknaden. De blir lätt aggressiva och vill inte bli fotograferade av en okänd västerlänning. "Remo" går ofta beväpnad med sitt jaktvapen som är pilbåge och dricker sitt palmvin ur en urholkad kalebass.



Bondas män



Tina bland Dongriya kvinnor



Kjell och två Gadaba kvinnor

DAG 09. JEYPORE – KUNDULI – RAYAGADA (133km / 3-4 tim)

Idag tar vi oss via Sunabeda till Paraja och den stora marknadsplatsen *Kunduli* där folkstammarna Sanaparoja och Mali håller till. Här kan man inhandla allt från buffelhudar och hemrullade cigarrer till vackra tyger och färgglada saris. På återvägen stannar vi i Koraput för ett kortare besök vid Jagannath Temple & Tribal Museum.

ÖVERNATTNING HOTEL SAI INTERNATIONAL I RAYAGADA

DAG 10. RAYAGADA – TAPTAPANI - GOPALPUR (225 km / 6-7 tim)

Lång resdag med spontana stopp utmed vägen. Ungefär halvvägs av dagsetappen passerar vi Taptapani med möjlighet till stopp vid de varma källorna. Efter ytterligare tre timmar når vi Gopalpur och vårt hotell.

ÖVERNATTNING HOTEL SWOSTI PALM I GOPALPUR

DAG 11. GOPALPUR – SATAPADA/CHILIKA LAKE – PURI (150 km / 4,5 tim)

Resan till Puri gör vi utmed sjön Chilika Lake. En insjö, eller egentligen en lagun (en av Asiens största laguner) med förbindelse till havet genom en kanal. Vattnet är bräckt och området är mycket fågelrikt. Här gör vi stopp i den vackra miljön innan vi reser vidare ca en timma till Puri, en pilgrimsstad och populär semesterort för indier, beläget vid kusten av Bengaliska viken (Indiska Oceanen).

ÖVERNATTNING HOTEL HANS COCO PALM I PURI



DAG 12. PURI - KONARK – BHUBANESHWAR (100 km / 2-3 tim)

Efter frukost ser vi det stora templet *Jagannath*, men höjdpunkten blir dock det magnifika soltemplet i Konark, ett av FN:s många världsarv i Indien. Templet uppfördes i mitten på 1200-talet som en kosmisk vagn för den indiska solguden Surya.

Vi fortsätter resan till Bhubaneshwar, delstaten Orissas största stad – en gång huvudstad i Kalinga-riket och med en historia på över 2000 år. Bhubaneshwar är känt för sina många hundu tempel.

ÖVERNATTNING PÅ HOTELL LE FRANKLIN I BHUBANESHWAR



Delar av soltemplet i Konark - Foto; Swed-Asia Travels

DAG 13. BHUBANESHWAR - FLYG BHUBANESHWAR – NEW DELHI

Förmiddag med sightseeing och tempeltur i Bhubaneswar. Vi ser Lingaraja-, Raja Rani-, Parasurameshwar- och Brameshwar templet.

Under eftermiddagen har vi flyg till New Delhi, och en sista natt i Indien inför vår hemresa.

ÖVERNATTNING PÅ HOTELL SHANTI PALACE, NÄRA DELHI FLYGPLATS

DAG 14. DELHI - HEMRESA

Transfer till flygplatsen för flyg till Sverige

– Slut på service -

KOSTNAD FÖR RESAN FRAMTAGES SENARE. KONTAKTA OSS GÄRNA FÖR MER INFORMATION.

INGÅR I KOSTNADEN FÖR LANDARRANGEMANG

Boende på hotell i dubbelrum på angivna hotell eller liknande

Boende en natt i tältcamp

Frukost, lunch och middagar ingår under vistelsen i Orissa och Chhattisgarh

I Delhi dag 13 ingår ingen måltid

I Delhi dag 14 ingår frukost

Alla transporter i bil/minibuss och chaufförer ingår under resan

Chaufförers måltider och övernattningar ingår

Delstatsavgifter, lokala skatter, bränsle, vägavgifter ingår

Inrikesflyg ekonomiklass: Delhi – Raipur liksom Bhubaneswar – Delhi ingår

Tillstånd som fodras för besök hos folkgrupper och marknadsplatser i Chhattisgarh och Orissa.

Forts INGÅR;

Engelsktalande lokalguider i Chhattisgarh och Orissa som talar olika stamspråk
Dricks till guider och chaufförer
Mineralvatten under långa biltransporter
Inträden till monument som ingår i sightseeing
Svensk färdledare Kjell Borneland, Swed-Asia Travels
Informationsmöte på Swed-Asia Travels i Strängnäs innan avresa
Individuell information om resan, allmänt om Indien, packlista etc..

INGÅR INTE I KOSTNADEN LANDARRANGEMANG;

Internationell flygbiljett Stockholm – Delhi t/r tillkommer, Swed-Asia Travels bokar gärna.
Tillägg för enkelrum (dubbelrum för eget bruk)
Visum till Indien
Måltidsdrycker
Avbeställningsskydd, reseförsäkring
Vaccinationer / läkarbesök
Dricks till hotellpersonal, bärare, eller servitörer vid middagar, minibar på hotell, tvätt, telefon/Internet där inte wifi är fritt.



Foto: Kjell Borneland - Orissa

CHHATTISGARH

I Indien har namnet Chhattisgarh endast förekommit under de senaste två århundraden, tidigare kallades regionen för "Kosala of Dakshin Kosala" eller Ratanpur territoriet. År 1818 kom Chhattisgarh att hamna under brittisk kontroll efter att tidigare varit under det kungliga Imperiet Marathas, 1674-1818. Det första kriget om Chhattisgarhs självständighet utkämpades 1857 och vid den tidpunkten fanns där en mycket betydelsefull person vid namn Vir Narain Singh. Han arresterades dock samma år av britterna för omfattande illegal handel. Efter en kort tid i fängelse rymde Vir Narain Singh med hjälp av brittiska illojala militärer, kort därefter blev han återigen arresterad och avrättad genom hängning den 10 december 1857. Vir Narain Singh kom efter sin död att bli den första martyren i Chhattisgarh men först 1980 blev han en viktig symbol för människorna där dramat utspelade sig. Den 25 augusti 2000 blev Chhattisgarh separerad från delstaten Madhya Pradesh och blev därmed en egen delstat där 52 % av befolkningen består av folkgrupperna *Gonds, Muria, Bhumja, Baiga, Kanars, Kawars, Halbas*.

ORISSA (ODISHA)

Den indiska delstaten Orissa hette tidigare Nagar Kalinga och var under Kalinga-perioden ett stort kungadöme. Huvudstaden är Bhubaneshwar med fornlämningar som är cirka 2 000 år gamla. Den nya stadskärnan i Bhubaneshwar ritades 1946 av en tysk arkitekt vid namn Otto Königsberger. Folkmängden i delstaten Odisha är 36,7 miljoner och antalet invånare i Bhubaneshwar är enligt senaste folkräkningen 1,4 miljoner. Staden ligger endast 45 meter ovanför havsytan och är den mest omtalade tempelstaden i hela Indien med cirka 500 tempel, långt tillbaka fanns här fler än 7000 tempel. Det första hindutemplet i Bhubaneshwar uppfördes på 700-talet under perioden Empiren av Kharaval's tid. Befolkningen i Odisha är i huvudsak hinduer och språket som talas heter Oriya. Stamfolken har egna "religioner" och talar olika lokala språk.