



”LILLA BHUTAN” I INDIEN - TEPLOCKNING – BYSKOLA - EN RESA UTANFÖR TURISTSTRÅKEN I INDISKA VÄSTBENGALLEN

DAG 01. NEW DELHI – INRIKESFLYG TILL BAGDOGRA OCH JEEP TILL CHILAPATA

Ankomst New Delhi tidig morgon och därefter inrikesflyg till Västbengalen. (flygtid en timma och 40 minuter.) Under slutet av flygresan till Bagdogra har du vy över bergskedjan Himalaya på vänster sida i planets flygriktning.

Vi landar på Bagdogra/Siliguri flygplats. Därifrån har vi transport med jeepar till Chilapata (50 Km).

Övernattning Chilapata Djungel Resort



CHILAPATA FOREST är en korridor för vilda elefanter och området gränsar till Jaldapara nationalpark och tigerreservatet Buxa. I Chilapatas djungel finns elefanter, leoparder, vilda bufflar, hjortar och enhornad noshörning. Här finns även 20 olika ormarter, sällsynta fjärilar och fåglar så som fiskörn, nashornsfågel, olika ugglor och den utrotningshotade Bengalflorikan.



Chilapatas djungel



Entrén till Chilapata Forest

DAG 02. CHILAPATA – RAJABHATKHAWA

Efter frukost i Chilapata kör vi till Rajabhatkhawa Tea Garden. Här besöker vi en privat te-anläggning där te plockas, processas, provsmakas, packas och exporteras.
Övernattning på Te-Resort/ Bungalow i Rajabhatkhawa



DAG 03. RAJABHATKHAWA – LEPCHAKHA, "Little Bhutan in India"

Idag kör vi från Rajabhakhawa till Buxa Duars Wild Life Reserve därifrån vi fortsätter till fots i ca två timmar fram till vårt slutmål, den avlägsna skogsbyn Lepchakha mera känd som "*Little Bhutan in India*".

Enkel övernattning i byn hos Lepchakha folket



Vandringen till "*Lepchakha Bhutanese Village*" bland färgglada fåglar och sällsynta fjärilar tar cirka två timmar och blir en upplevelse i sig. Vi övernattar två nätter i Lepchakha för att ta del av den annorlunda bhutanesiska kulturen. Ingen väg finns till den isolerade byn och besöket i "*Little Bhutan*" blir garanterat unik.



"Lepchakha Bhutanese Village"



Te-plockning i Lepchakha

Lepchakha kallas i Västbengalen för ”Drottningen av Dooars” och ligger 2 kilometer från Bhutans gräns på en platå omgiven av fem låga Himalaya-berg där 12 floder flyter ner som ormar. Befolkningen här består av ett hundratal personer i huvudsak är bhutaneser och Tibet-burmesier.

DAG 04. LEPCHAKHA / ”Little Bhutan in India”

Idag besöker vi traditionella bhutanesiska hem vilka skiljer sig avsevärt ifrån andra hem på den indiska landsbygden. Vi tar del av den unika kulturen och får nära möte med befolkningen. Vårt boende under två nätter i Lepchakha sker i enkla s.k. ”guest house/home stay” helt utan bekämligheter. Rummen är små och det finns inga västerländska badrum. Utsikten från rummen där vi bor mot de gröna Himalayabergen är däremot svårslagen.

Enkel övernattnig i byn hos Lepchakha folket

DAG 05. LEPCHAKHA - JAIGAON

Vi lämnar byn efter frukost och åter ca två timmars vandring tillbaka till platsen där våra jeepar väntar för att ta oss till staden Jaigaon. Bilresa ca en timma till Jaigaon där vi checkar vi in på ett enkelt hotell, men det bästa staden kan erbjuda. (en stad utan västerländska turister). Resten av dagen fri utan program, tid finns därför att strosa omkring i de små lokala butikerna, dricka te med ”gubbarna på gatan” eller vandra fram 2 minuter till den ståtliga gränsportalen till Bhutan.

Övernattnig Satyam Hotel, Jaigaon



DAG 06. JAIGAON

Idag besöker vi Swed-Asia Travels fadderskola KB Academy där ca 270 elever har sin grundutbildning tryggad och möjlighet till en väg ut ur den fattigdom som råder i området. Skolans elever välkomnar oss med ett kultur-program av traditionella danser och sånger.

(Sedan 2007 har Swed-Asia Travels fadderprojekt- och förmedlar svenska volontärer till skolan). Vi ser oss omkring på skolan och blir serverade lunch som består av riktigt god hemlagad indisk mat. Därefter besöker vi ett buddhistiskt mindre kloster vid floden Rapti.

Övernattning Hotell Satyam, Jaigaon



”KB Academy”, Jaigaon.

DAG 07. JAIGAON – LATAGURI

Med bil från Jaigaon till Lataguri (cirka 2 timmars bilresa). Vi befinner oss nu mitt i ett välkänt tedistrikt som omges av en vacker natur. Lataguri ligger nära Gorumara nationalpark där både enhornade noshörningar, vilda elefanter, björnar och reptiler finns.

I Lataguri gör vi sightseeing och njuter av den vackra omgivningen.

Övernattning på Barodighi Tea Bungalow



DAG 08. LATAGURI – GORUBATHAN

Vi bekantar idag med några av Gorubathans teplockare och besöker deras familjer och bostäder där konflikter mellan lokalbefolkning och vilda elefanter ständigt pågår. I området finns naturliga elefantkorridorer där elefanterna nattetid raserar teplockarnas enkla bostäder och förstör te-odlingar.

Övernattning Tea Garden Bungalow, Gorubatham



”Te-plockning i fullmåne”



DAG 09. GORUBATHAN

I Gorubatham besöker vi Fort Dalim där förr Lepchakungar härskade. Under vistelsen i Gorubathan når vi en av resans unika höjdpunkter där vi deltar i traditionell teplockning i skenet av en fullmåne. Känslan är magisk när vi tar oss fram i te-odlingen under en månklar himmel med gnistrande stjärnor.

Övernattning i Tea Garden Bungalow, Gorubathan

DAG 10. LATAGURI – BAGDOGRA – FLYG TILL NEW DELHI

Idag avslutar vi vår vistelse bland de grönskande te-distrikten i Gorubathan och tar oss till Bagdogra flygplats för att flyga till New Delhi. Flyget avgår ”vid lunchtid” och tar en timma och 40 minuter. Om man sitter på höger sida i planets färdriktning ser man hela bergsregionen Mount Everest strax efter start. Framme i Delhi har vi transport till inbokat hotell.

Övernattning Hotel i New Delhi

DAG 11. NEW DELHI - HEMRESA

Tidig väckning, därefter transport till den Internationella flygplatsen i New Delhi. Flyg hem och hemkomst till Sverige samma dag.

INGÅR I KOSTNADEN FÖR LANDARRANGEMANG

- * 10 övernattningar på hotel och i Te-Bungalow
- * Alla transporter ingår med bil/ jeepar
- * Måltider frukost, lunch, middagar ingår förutom lunch och middag Dag 10.
- * Inrikesflyg Delhi – Bagdogra – Delhi
- * 02 flaskor mineralvatten per dag (Västbengalen)
- * Te- och kultur guide (Västbengalen)
- * Djungelguide i Chilapata nationalpark
- * Tillstånd och entreèr
- * Bärare av bagage under vandring till och från Lepchakha Butanese Village
- * Kulturprogram i Lepchakha.
- * Välkomstprogram på KB Academy i Jaigaon
- * Expeditionsledare Kjell Borneland

INGÅR INTE I KOSTNADEN

Internationell flygbiljett Sverige – Indien – Sverige (Swed-Asia Travels kan naturligtvis boka din flygbiljett)

Enkelrum.

Dricks till bärare till och från byn Lepchakha

Dricks till guider och chaufför

Visum

Inga måltidsdrycker ingår.

Personliga utgifter, tvätt, försäkringar, läkarbesök