

LEOPARD- & TIGERSAFARI I RAJASTHAN



”Indiens två stora katter” - Foto; Kjell Borneland, Swed-Asia Travels

Vi välkomnar dig att följa med på en av Swed-Asia Travels mest eftertraktade safariresor i Indien. Inriktningen på resan är att fotografera leoparder och tigrar i dess rätta miljö.

För att se den smidiga leoparden och den ståtliga bengaliska tigern genomför vi 12 unika safariturer under en och samma resa.

Rajasthan; är en av Indiens mest fängslande och färgstarkaste delstater med inslag av turbaner, textilier och påfåglar. Här finns även exotiska marmorslott, heta sanddyner, kameler och legender som för besökarens tankar tillbaka till historien om ”Tusen & en Natt”. Delstaten Rajasthan kan även beskrivas som ett land med kungliga palats och slott där prinsar och prinsessor förr badade i diamanter, smaragder och ädelstenar. I den här fascinerande delen av Indien kommer vi att fotografera leoparder och tigrar. Den som därutöver har ett genuint intresse av gammal indisk historia kommer också att få en allsidig bild av en ytterst imponerande och fascinerande kultur som fortfarande lever kvar i Rajasthan.

De låga bergen och klipporna i Bera är leopardernas hemvist. Här kommer vi att möta en lokalbefolkning som flyttat in i leopardens egna miljöer och inte tvärtom. Uppskattningsvis finns i hela Indien mellan 12 000–14 000 leoparder. Under den här resan har vi valt ut två av Indiens mest intressanta leopardområden där sannolikheten är som störst få den fläckiga katten i blickfånget.

Delstaten Rajasthan har bildats av ett antal gamla furstendömen och själva namnet betyder ”Kungarnas hemvist” och dess befolkning kallas för Rajputs. Männen har ofta en krigisk bakgrund sen flera generationer tillbaka då ständiga krig utkämpades mot inkräktare och där vi tar sig fram i det torra landskapet ser vi fästningar och borgar på nästan varje upphöjd klippa. De magnifika palatsen, forten och de muromgärdade städerna finns fortfarande kvar och framkallar bilder från svunna tider. De flesta Palats, hotell och slott i Rajasthan är arkitektoniska mästerverk där har man varken har snålat med pengar eller konstnärlig möda.

Tiger; (*Panthera tigris*). I Indien finns över 500 naturreservat och 53 tigerreservat. Över 80 % av världens alla tigrar finns i Indien, ingen annan varelse i Indiens natur är mer mytomspunnen än den *Bengaliska Tigern*. Den vackra katten är en symbol för både skönhet och styrka men är även lika fruktad för sina fasansfulla överfall.

Kring sekelskiftet fanns ca 40 000 tigrar i Indien. Vid en inventering av tigrar i Indien 2014 fanns 2226 tigrar därefter har en långsam ökning av tigrar skett med 30 procent. Nationella inventeringarna av tigrar i Indien sker vart fjärde år. Vid den senaste inventeringen 2019 fanns **2967** tigrar i Indien, idag finns det fler än 3 000 vilda tigrar i Indien.

Leopard; (*Panthera pardus*). Namn på leopard i Bera (*Bageera Vageera*) På hindi: *Tendua, Cheeta, Guldar*. På bengali; *Cheeta Bagh*. Ett antal andra underarter av leoparder förekommer på andra platser i världen. Den indiska leoparden har svarta rosetter över hela kroppen och är det tredje största kattdjuret i Indien efter den bengaliska tigern och det indiska lejonet. I Indien finns även avvikande leoparder med helsvart teckning som kallas för panter (black panter) – Den svarta leoparden är en mutation av lokala leoparder.

RESANS PROGRAM

DAG 01: 02 okt ANKOMST TILL INDIRA GANDHI AIRPORT DELHI

Ni anländer tidigt på morgonen till Delhi då luften fortfarande känns sval och skön. Efter alla flygplatsformaliteter kliver ni ut från "utgång nr 5" där färdledaren Kjell Borneland möter upp. Från flygplatsen startar resan med minibuss västerut mot staden Jaipur "maharadjornas land" en resa som tar cirka sex timmar. Halvvägs till Jaipur stannar vi för lunch. I Jaipur checkar vi in på hotell Umaid Haveli där vi kopplar av efter en lång flyg- och bilresa. Middag på hotellet.

Jaipur är Rajasthanans huvudstad. 1883 målades staden i rosa färg när Prins Albert (Drottning Victorias son) kom på besök. Jaipur uppfördes 1727 under regeringsperioden med Maharadjan Sawai Jai Singh och hotell Umaid Haveli där vi övernattar första natten tillhör en ättling till den forna maharadjan av Jaipur. Hotellet är en avkopplande oas med inomhuspool.

ÖVERNATTNING UMAID MAHAL



Rajasthan och dess stolta invånare

DAG 02. 03 okt JAIPUR / JHALANA LEOPARDSAFARI

Tidig väckning. Kaffe och te serveras – därefter snabbt iväg kl 05.45 till *Jhalana Forest Range* och dagens första leopardssafari. *Jhalana* är ett relativt litet område där antalet leoparder beräknas till cirka 30 vuxna djur. De senaste tre åren har leoparderna i *Jhalana* ökat med 12%. Efter morgonsafarin tillbaka till hotellet 09.30 för frukost, därefter avkoppling fram till lunch. Eftermiddagens safari startar 15.45 och pågår fram till 18.15. Sannolikheten att se leopard i *Jhalana* är som störst tidigt på morgonen eller straxt före solnedgången. *Jhalana* är även en intressant plats för fågelskådare, här finns bl.a. *Jungle Nightjar*, *Spotted Owlet*, *White-browed Fantail* m.fl.

Leopardhannarna i *Jhalana* väger mellan 50 och 77 kilo. Honorna mellan 29 – 34 kilo. Dess rörelseområden är 5-7 km. Leoparden är det största kattdjuret i *Jhalana* eftersom inga tigrar finns. Den smidiga och fläckiga leoparden uppfattas här som en helig katt av lokalbefolkningen och dödas därför inte. Med lite tur kan man även dagtid uppleva hur leoparder jagar sina byten som i huvudsak består av antiloper (*Nilgai*), hyenor, vildsvin, apor (*langurer*), påfåglar och ormar. Även bufflar, får, getter och hundar stryker ibland med som en extra måltid när leoparden nattetid besöker de närbelägna byarna. I *Jhalana* finns cirka 70 olika arter ormar varav fyra är extremt giftiga (Saw Scaled viper, Russel's viper King Cobra, Common Krait.)

ÖVERNATTNING UMAID MAHAL



Foto: Owe Westman 2022



Foto: Kjell Borneland 2022

DAG 03. 04 okt JAIPUR – JODPHUR (LÅNG RESA: 339 KM / CIRKA 7 TIMMAR)

Jodphur är den näst största staden i delstaten Rajasthan och ligger i utkanten av den stora Thar-öknen som sträcker sig från Rajasthan ända in i Pakistan. Staden kallas allmänt för den ”*blå staden*” eftersom många bostadshus är målade i ljusblå färger.

På eftermiddagen besöker vi fortet Mehrangarh fort som uppfördes 1460 av härskaren Rao Jodha.

ÖVERNATTNING HOTEL INN SEASON, JODPHUR



Rao Jodhpur Mogul-härskaren av Mehargarh Fort, Jodphur

DAG 04. 05 okt JODPHUR

Idag gör vi ett besök till Guda Bishnoi Village och avståndet från vårt hotell till byn är 25 kilometer. I byn bor en mycket udda etnisk folkgrupp som bestämt sig för att leva så nära naturen bland hjortar, påfåglar, antiloper och tranor. Namnet Bish betyder tjugo och noi betyder nio. Befolkningen är strikta vegetarianer och dyrkar guden Lord Vishnu samt den indiska gazellen som endast finns i distriktet Jodphur.

Runt den vackra sjön som omger Bishnoi Village finns bofasta tranor och ”*Black-Buck*” den snabbaste antilopen i Indien som kan få upp en fart av 80 kilometer i timmen

ÖVERNATTNING HOTEL INN SEASON, JODPHUR

DAG 05. 06 okt JODPHUR – BERA (CIRKA 180 KM / 5 TIM)

Tidig frukost, därefter kör vi direkt till Bera som är dagens slutmål. Bera ligger inklämt vid Arwali-bergen och nära den stora dammen ”Jawai Dam”. Området är välkänt för sina krokodilrika floder och anses vara en av de bästa platserna i Indien för fotografering av leoparder. Jawai-dammen är också en utmärkt plats för kräsna fågelobservatörer.

Förhoppningsvis hinner vi idag med en eftermiddagssafari med sikte på leopard.

ÖVERNATTNING PÅ BERAGARH HERITAGE

DAG 06. 07 okt BERA – JEEPSAFARI

Frukost – därefter leopardsafari med jeep. Lunch. På eftermiddagen gör vi ytterligare en safari som pågår fram till mörkrets inbrott. Leoparderna i Bera är det största kattdjuret då inga tigrar längre finns kvar i området. Den smidiga fläckiga leoparden lever i symbios med lokalbefolkningen vilka behandlar leoparden som en helig katt. Leoparderna dödas därför inte av byborna trots att bybornas boskap ofta dödas av leoparder.

ÖVERNATTNING BERAGARH HERITAGE

DAG 07. 08 okt BERA - JEEPSAFARI

Beragarh Heritage ligger i distriktet *Pali* och tillhör maharadjaättlingen *Thakur Baljet Singh*. Här finns endast några få rum tillgängliga men fem privata rum står ständigt till förfogande för Swed-Asia Travels resenärer. Bera är inte en nationalpark med inträdesavgifter eller fotoavgifter utan här står maharadjans privata jeepar till vårt förfogande för de safariutflykter vi genomför bland leoparder, hyenor, fåglar och sötvatten krokodiler.

Morgon och Eftermiddagssafari med jeep.

ÖVERNATTNING BERAGARH HERITAGE

DAG 08. 09 okt BERA - JEEPSAFARI

Med privata jeepar gör vi även idag safari utflykter med sikte på leopard.

ÖVERNATTNING PÅ BERAGARH HERITAGE



Foton: Kjell Borneland, Swed-Asia Travels



Foto: Owe Westman 2022

Leopard; Har vi tur kan vi under våra safariutflykter se hur leoparden jagar sitt byte som i huvudsak består av antiloper, apor (langurer), påfåglar och ormar. Även fisk står högt på leopardens meny eftersom leoparder är goda simmare. Området där de smidiga katterna vistas är mellan fem till sju kvadratkilometer stort och består i huvudsak av öppen skog och låga berg. Leoparder är skickliga trädklättrare, en hanne kan till exempel utan något större problem bära upp sitt byte som är tre gånger större än leoparden själv, hela sex meter upp i ett träd.

Det unika Eco-systemet i och omkring Bera består av 480 olika tropiska växter, 107 olika trädslag, ett 40 tal grässorter samt 215 medicinska plantor (Ayurveda). Växterna används av lokalbefolkningen för olika medicinska behandlingar.

Leoparden är Indiens tredje största kattdjur efter tigern och lejonet, men tar igen sin storlek från de andra djuren med sina muskler och sin enorma styrka. Leoparden kallas i Indien ibland för panter och förekommer då helsvart, men båda är samma djur. Livslängden på vild leopard i Indien är cirka 10 - 12 år.



Foto: Kjell Borneland



HISTORIK BERA - Den historiskt välkände krigaren *Maharana Pratap Singh* var den 13:de kungen av *Meraw* när han 1540 slog sig ner i Juna (Bera) med sin son *Rana Sheka*. För mer än fyrahundra år sedan uppförde *Pratan Singh* ett slott i Bera som idag är totalrenoverat med den gamla stilen bevarad. Vindarna kring Aravallibergen gav den kungliga familjen svalka under de heta månaderna och i bergens grottor fanns leoparder att jaga. Maharadjan *Maharana Pradan* avled i en jakt-olycka den 19 januari 1597.

Bera Heritage (mindre palats). Här finns miljöer från en svunnen tid med historiska fotografier, jaktvapen och ålderstigna möbler, maten som serveras är typiskt för delstaten Rajasthan. Två Maruti jeepar finns till vårt förfogande och leopardguiderna är heltidsanställda av maharadjan. 1993 bestämde sig maharadja-ättlingen Mr. *Maharana Singh* på Castle Bera för att skydda leoparderna i området från den tjuvjakt som då pågick. Idag pågår ingen tjuvjakt utan alla leoparder är fredade av lokalbefolkningen.



Maharadjan of Beragarh Heritage



Manager Rahul Rawal



Trotjänare på slottet



Välkommen till Beragarh Heritage



Leoparder i Bera – Foto: Kjell Borneland Swed-Asia Travels



Leopardsafari med Kjell och Deepak i Bera – Foton: Swed-Asia Travels

DAG 09. 10 okt BERA – JAIPUR

Frukost – utcheckning. Idag reser vi tillbaka till Jaipur med vår minibuss där vi checkar in på Umaid Mahal. Kvällen utan program. Middag på hotellet.

ÖVERNATTNING UMAID MAHAL

DAG 10. 11 okt JAIPUR – RANTHAMBHORE NATIONALPARK

Morgonrundtur i Jaipur. ”Den rosa staden” började uppföras 1727 och målades i rosa färg när *Prins Albert, Drottning Victorias* son besökte staden 1883. Vi besöker *Amber* fort och *City Palace* som idag är museum och bostad åt den före detta maharadjan av Jaipur *Bhawani Singhs* efterlevande. (Maharadjan *Bhawani Singh* avled 2008). Efter lunch i Jaipur kör vi 4 timmar till Ranthambhore nationalpark. Eftermiddagssafari i Ranthambhore.

ÖVERNATTNING RANTHAMBHORE HERITAGE HAVELI

RANTHAMBHORE NATIONALPARK; Nationalparken är belägen mellan bergen *Aravalli* och *Vindhya* i Rajasthan. Vägarna i nationalparken går bitvis över dammig ökensand, torra lövskogar, höga berg och genom grön djungel. Ranthambore anses som ett himmelrike för de vilda djuren och parken omfattar 400 kvadratkilometer yta med torr lövskog och öppna savanner i zonerna två till fem. Området har fått sitt namn från fortet Ranthambhore med anor från 1200-talet. Historiska legender beskriver att tiotusen kvinnor begick kollektivt självmord här då fortet invaderades år 1381. Fortet kom senare att bli ett fängelse där fångarna dödades efter att först fått en välsmakande måltid preparerad med opium. Stormogul *Jalaluddin Akbar* ledde sin armé år 1569 mot Ranthambhore och sonsonen *Prins Khurram* som vid den tiden var kejsare *Shah Jahan* tog då djungelfortet i besittning för sin familj och sitt harem. Ranthambhore var vid den tiden en del av själva Prinsstaten Jaipur och jakten på tigrar bedrevs av den kungliga familjen och inbjudna gäster.

I den vackra terrängen är möjligheten stor att se det stora kattdjuret och Ranthambhore är enligt vår bedömning den säkraste platsen i hela Indien för tigerobservationer. Swed-Asia Travels skickliga och infödda tigerspårare vet var möjligheten är som störst att på nära håll se tiger och praktiskt taget vid varje besök vi genomför här dyker djurens konung upp i närheten av våra jeepar.



Ranthambhore Nationalpark – Foton: Kjell Borneland

TIGERUNGAR; De flesta tigerungar föds efter regnperioden under november, en annan kull föds nästkommande år under april. Perioden när tigerhonan är dräktig är 102 till 105 dagar. Upp till sex ungar kan födas i intervaller under cirka två timmar med 10 till 15 minuters mellanrum. Honan tvättar omgående sina ungar genom att slicka dem torra, det sägs att tiger är ett av de renaste djur som finns.

Då tigerhonan inte ätit under flera dagar när själva födseln pågår måste hon därefter omgående ge sig iväg för att finna mat till sig själv. När ungarna är cirka tre månader behöver de ca ett kilo kött per dag och eftersom tigrinnan inte kan lämna sina ungar så måste hon jaga sina byten i närheten av sina ungar. Ungarna växer mycket snabbt och efter 10 veckor väger de 4,5 kilo. När de är mellan 20 - 24 månader gamla lämnar ungarna modern för andra territorier än deras moder.

LÄNGD PÅ TIGER; Den normala längden på tiger av hankön är mellan 2,6 meter – till 3,25 meter. Honan har en längd på mellan 2,40 meter – till 2,80 meter. Vikten på en tiger av honkön är cirka 154,5 kilo och hankön cirka 275 – 300 kilo.

Nationalparken Ranthambhore har en fågellista med 272 olika fågelarter. Bland den rika variationen av vilda djur finner man även en mycket stor grupp reptiler: *Kobra, Common Krait, Banded Krait, Pyton, Rättsnok, Russel's Viper, Saw-scaled Viper, The Desert Monitor Lizard, Krokodil, Gangessköldpadda, North Indian Flap-shelled Turtle, indisk kameleont.*

DAG 11. 12 okt RANTHAMBHORE NATIONALPARK

Morgon jeepsafari 06.30 – 10.00 därefter frukost, avkoppling och lunch.

Eftermiddagssafari med jeep 14.30 – 18.00

ÖVERNATTNING RANTHAMBHORE HERITAGE HAVELI

DAG 12. 13 okt RANTHAMBHORE NATIONALPARK

Morgon jeepsafari 06.30 - 10.00. Därefter Lunch. Eftermiddagssafari med jeep mellan 14.30 – 18.00

Tigerbeståndet i Indien ökar dessbättre men flera olika tigerprojekt kämpar fortfarande i motvind trots att ett nätverk med 33 olika tigerreservat har etablerats på en yta av 33 000 kvadratkilometer tillsammans. Swed-Asia Travels var det första reseföretaget i Sverige som gav ekonomiskt stöd till den engelsk/indiska organisationen TOFT (Tour Operators For Tigers) för bevarandet av den indiska tigern i sin naturliga miljö. 25 USD går till TOFT från varje bokad Wild-Life resenär som reser med Swed-Asia Travels.

ÖVERNATTNING RANTHAMBHORE HERITAGE HAVELI

DAG 13. 14 okt RANTHAMBHORE TILL DELHI MED TÅG

Vi checkar ut tidigt på morgonen och lämnar "Djungelbokens värld" med tåg mot Delhi.

Tågresan tar cirka fem timmar. I Delhi checkar vi in på hotell Taj Princess för sista natten i Indien.

Avskedsmiddag på kvällen.

ÖVERNATTNING HOTELL TAJ PRINCESS, NEW DELHI

DAG 14. 15 okt DELHI – FLYG TILL SVERIGE

Transfer till flygplatsen för hemresa. Hemma i Sverige samma dag.

INGÅR I RESANS PRIS/ LANDARRANGEMANG

Transfer till/från flygplatsen i Delhi

03 nätter på Hotell Umaid Mahal i Jaipur

02 safari med privata jeepar i Jhalana, Jaipur

03 nätter på Beragarh Heritage, Bera

06 safari i Bera med privata jeepar

02 nätter på Hotell Inn Season Jodphur.

04 nätter på Ranthambhore Heritage Haveli

04 safari med privata jeepar/canter i Ranthambhore.

01 natt på Hotell Taj Princess i Delhi

Samtliga måltider ingår under hela resan (frukost, lunch, middag)

Alla transporter sker med a/c Tempo Travel

Chaufförens måltider och övernattningar ingår.

Drivmedel, delstatsavgifter, vägsatser, parkeringsavgifter.

02 flaskor mineralvatten per person/ per dag under alla transportsträckor med Tempo Traveller.

Inträde till Merhagarh fort Jodphur.

Inträde Jhalana leopardpark, Jaipur

Inträden Ranthambhore nationalpark

Svensk färdledare Kjell Borneland, Swed-Asia Travels

Indisk naturguide medföljer under hela resan

Informationsmöte på Swed-Asia Travels i Strängnäs

INGÅR INTE I KOSTNADEN

Internationell flygbiljett tillkommer

Tillägg för enkelrum

Visum till Indien

Avbeställningsskydd, Reseförsäkring

Dricks till chaufför vid avslutad resa. Dricks på hotell och till bärare

Dricks till naturguider- och jeepchaufförer i Jhalana, Bera och Ranthambhore (se SAT`s dricksförslag)

Måltidsdrycker eller alkoholhaltiga drycker ingår INTE

Personliga utgifter tvätt, internet, drycker, snacks etc.

KORT HISTORIK INDIEN - När Indien blev självständigt den 15 augusti 1947 klämtade klockan för de indiska maharadjorna. Ett och ett halvt år senare tvingades de signera sin egen abdikering, men tack vare ett statligt apanage kunde de fortsätta sitt luxuösa palatsliv fram till Indira Gandhis sista levnadsdagar. En maharadja i Rajasthan hade till exempel 27 stycken Rolls Royce. En gifte bort sin dotter till en prins i ett bröllop som saknar sitt motstycke med 40 000 inbjudna gäster. Bröllopet beskrivs i Guinness rekordbok som världens mest påkostade kalas.

En annan maharadja arrangerade ett bröllop mellan två av sina hundar där 250 inbjudna hundgäster klädda i adelstensinfattade brokader sittande på utsmyckade elefanter tog emot hund-brudgummen när han anlände med sin husses privata tåg. 1971 tyckte dåvarande premiärminister Indira Gandhi, att nu fick det vara nog. Hon drog in det statliga maharadjabidraget och berövade maharadjorna sina officiella titlar men de fick behålla sina slott och palats. De flesta maharadjapalats i Indien har sedan dess ombildats till exotiska hotell där ofta maharadjan eller ättlingar även bor kvar.

Mogulernas, maharadjornas och briterernas jaktorgier anses vara den största anledningen till att stammen av lejon, tigrar, leoparder och vissa fågelarter minskat eller helt utplånats från stora delar av Indien. Det var till exempel inte ovanligt att man sköt 40 000 stäpphöns på en enda dag. En jägare kunde med hjälp av hundratals drevkarlar döda 50 tigrar under en dag enbart för nöjes skull... Antalet tigrar i Indien vid sekelskiftet 1800 - 1900 talet var ca 100 000 individer.

Efter de ohejdade jakterna var antalet nere i katastrofala 1 700 individer vid tigerinventering i slutet av 1970-talet. Indira Gandhi förbjöd då tigerjakt! Dessvärre följde många år utav organiserad tjuvjakt, men en glädjande utveckling har speciellt skett sedan början av 2000-talet tack vare hård lagstiftning, samt statliga, globala, lokala och ideella insatser. Idag beräknas det finnas cirka 3 000 tigrar i Indien.

Rajputerna (befolkningen i Rajasthan) var historiskt sett ryktbara för sin ridderlighet och sin enorma tapperhet. Med en stark känsla av ära (jämför samurajer i Japan) föredrog de döden framför kapitulation. I hopplösa lägen begick man ett sorts rituellt kollektivt självmord kallat "jauhar" där kvinnorna kastade sig själva på bål medan männen iförda den saffransfärgade turbanen red ut mot den övermäktiga fienden och därmed en säker död. Stolthet och mod är det genomgående temat i alla berättelser och sägner om det ståtliga krigarfolket Rajputs.



T28 MALE -TIGER ZON NR 3 RANTHAMBHORE NATIONALPARK - FOTO OWE WESTMAN 2022